

Staren naar de sterren in 'Indiandalusië'

Je kunt het 'Indiandalusisch' overnachten noemen. Slapen tussen oude olijfbomen. In een indiaanse tipi met uitzicht op de Andalusische sterrenhemel. Maar wel vanuit een luxe boxspring. Tipi Ronda geeft een andere kijk op Bed & Breakfast.

TEKST MARGRIET ZUIDGEEST FOTO'S TIFI RONDA

"Voor de indianen was de tipitent een onderdeel van Moeder Aarde, die voor je zorgt. De indianen waren één met de natuur. En dat gevoel hebben wij hier ook, vandaar het idee om op deze bijzondere locatie tipi's neer te zetten. Alleen al het uitzicht vanuit je tent is uniek! Bijna nergens kun je zo ver kijken in een berglandschap. Toen we besloten onze droom te verwezenlijken en naar Spanje te vertrekken, hebben we heel veel geluk gehad dat we dit plekje konden bemachtigen. En daar wilden we meer mensen van laten meegenieten."

Met Viva España € 52,50 korting bij een 3-(of meer)daags verblijf in Tipi Ronda!

Kijk op pagina 84 hoe je kunt boeken.

Bandietenpad

Op een steenworp afstand van Tipi Ronda loopt de Ruta de los bandoleros die de ruïnes van Acinipo verbindt met het witte dorpje Setenil. Omdat de route dwars door de natuur leidt, konden bandieten vroeger ongezien - en vaak ongestraft - de rijken overvallen. Tegenwoordig is de kans groter te worden overvallen door de variëteit van het landschap: soms bukken voor laaghangende groene takken, dan weer turen met de verre kijker naar de geelbruine vallei. Schrik niet als er ineens een enorme buitree leonado door je verrekijker naar je zwaait met zijn vleugels. Want deze vale gier ga je zeker zien. Na zo'n twee uur wandelen bereik je Setenil, een van de typisch Andalusische pueblos blancos.

Daar vul je je leeggewandelde maag met tapas op een zonnig terrasje in de rotsen: de Calle Cuevas del Sol. En de terugtocht? Lekker met de auto. Geregeld door Marion van Tipi Ronda.

Al aan de telefoon kan de Nederlandse eigenaresse Marion Wieske haar enthousiasme nauwelijks bedwingen. Ze vertelt zo aanstekelijk over haar geliefde Andalusië, over de ongewone overnachtingsvorm en over de excursiemogelijkheden vanuit haar Bed & Breakfast, dat ik wel heel nieuwsgierig word. "Je moet het echt zelf zien. Boek een vlucht naar Málaga, ik haal je op en laat je alles zien..." Ik vlieg al.

Zwembadblauw en olijfgroen

Aangekomen bij Tipi Ronda (op 20 minuten afstand van de 'kloofstad' Ronda) is het duidelijk waarom ze aanbood mij van het vliegveld te halen. De - prachtige - tocht er naar toe kronkelt zowel door bergen als over verlaten zandpaden. "Hier gaat geen openbaar vervoer. Meestal adviseer ik een auto te huren, zodat je op eigen houtje of met ons het gebied kunt verkennen. Er is zoveel te zien!" Dat blijkt. Marion heeft telefonisch al bijna een fotografisch beeld geschetst. Het is inderdaad indrukwekkend; de omgeving, de sfeervolle tipi's naast het zwembad en de oude olijfbomgaard. De vergezichten zijn echt ver. Het zwembad- en hemelblauw contrasteert fel met het vage zandgeel en olijfgroen van het landschap. Een getrapte pad naast het zwembad brengt je naar de tipi's met hun eigen terrasje. Dat wordt moeilijk kiezen: ontbijt in de ochtendzon hier voor je tent of aan de gezellige grote tafel bij het zwembad.

Het zwembad heb ik voor me alleen, omdat de andere tipi pas morgen weer bezet is. "Die privacy wordt erg gewaardeerd. Hét voordeel van maar twee tenten. Soms wandelen 'de burens' wel samen de Ruta de los bandoleros naar Setenil, een pueblo blanco. Die mag niemand missen!"

Koelte in de hitte

Van binnen is de tipi letterlijk en figuurlijk cool. De teakhoutenvloer en de rieten accessoires doen weliswaar warm aan, maar de Zuid-Spaanse warmte verdwijnt door het gat boven in de tent. En inderdaad, 's nachts biedt diezelfde opening je een romantische blik op de sterrenhemel.

Eten koken hoeft gelukkig niet meer op het tipi-sche indianenvuur-tje, maar kan in het poolhouse waar keuken en (af)wasfaciliteiten zijn.

Marion zelf en haar twee dochters zijn informatiebronnen die je met de nodige humor waardevolle tips geven. Iva, de jongste, vindt het overbodig eropuit te trekken. "Een groot zwembad, een trampoline en een speeltoestel, meer heb je niet nodig", vindt ze. "Maar je moet ook paardrijden en winkelen in Ronda!" voegt de dertienjarige Jean toe. Marion grinnikt: "Je ziet, net zoals de Indianenvrouwen de tipi's beheerden, runnen wij Tipi Ronda eigenlijk met z'n drieën."

Voor haar is het voornaamste om iets van haar Andalusische liefde over te brengen op haar gasten. En of dat nou de 'Indiandalusische' overnachting, het Zuid-Spaanse ontbijt of gewoon de gezelligheid betreft, "Als het maar anders dan anders is..."

