

Portfoliovulling

MARGRIET ZUIDGEEST

Resultaten uit het verleden... bieden garantie voor een drukke toekomst.

Veel voor vrienden geschreven. Belangeloos. Voor nop. Gratis. Pro deo. Jubelend werden mijn teksten in ontvangst genomen. Dus gestart als tekstschrijver.

Dan slaan lofzangen snel om in requiems. Zodra het T-woord valt. Want vriendschap kent geen Tarieven...

ringring, telefoon

V(riendin): Hééé!

Ik: Hééé!

V: Hoe is 't?

Ik: Ja, goed, belachelijk druk al!

V: Da's verrassend voor iemand die nog niet begonnen is.

Ik: 't Is inderdaad luxe. Mijn roem snelt voor me uit. Terwijl ik nog niet eens officieel besta! Ga volgende week naar de Kamer van Koophandel. Kennen die me



tenminste ook. En ben ik traceerbaar. Maar eh, had je iets belangrijks, want, haha, mijn tijd is nu veel geld waard!

V: *Nou belangrijk... Klein vraagje, maar héél leuk voor jou! De hockeyclub van onze Anne wil bladvulling voor hun krantje. Hadden ze een leuk interview in gedachten met de zus van Esmée. Je weet wel, die hockeyt in het Nederlands team en woont hier in de straat. Ik hoor dat en zeg tegen de redactie: is geregeld. Voor mijn beste vriendin, jij dus, is zo'n gesprek namelijk een fluitje van een cent. Ik heb die zus al gebeld, hoef jij niet meer te doen, en ze wil! Ook enorme kans voor jou hè. Lekker ervaring opdoen met een beroemdheid. Mooie portfoliovulling! Graag gedaan haha! Gaat je dat deze week lukken?*

Ik: eh...

V: *Nou ja, je hebt wel een beetje uitloop naar volgende week. Maar dinsdag moet het wel in de brievenbus liggen. Of nee, mail maar, kan je het maandagavond nog versturen.*

Ik: Nou, afgezien van de drukte waar ik in zit, vraag ik me af wat het budget van de hockeyclub is voor deze opdracht.

V: Budget...

Nou joh, zo zwaar moet je het helemaal

niet zien: gezellig gesprekje, even uittikken en klaar! Ze verwachten geen diepgravend achtergrondartikel hoor. Kwaliteit speelt geen rol. O ja, en natuurlijk komt je naam eronder te staan! Ik heb al gezegd hoor, dat je het geen probleem zult vinden.

Ik: Ik denk dat ik streng moet zijn voor mezelf. Vanaf nu is mijn tijd letterlijk kostbaar. In die tijd kan ik betaalde andere dingen doen...

V: *Nah, meen je dat nou? Gaat dit nu echt om geld? God nou, ik koop wel een bloemetje voor je. Als dat het nou is... En bovendien, heb ik niet vorig jaar tig studies voor je gekopieerd, toen je bezig was met dat artikel voor Psychologie Magazine? Heb ik je toen ook mijn tarief in rekening gebracht? Vriendendienst heet dat hè?*

Ik: Ja, ik vind het lullig maar...

V: *Joh, weet je wat, kom vanavond met man en kids lekker borrelen en eten. Scheelt jou weer inkopen, haha. Hebben we het er dan nog even over. Niet zo moeilijk doen hoor. Doe het gewoon voor mij. Volgende keer doe ik weer wat voor jou. Nou, hier heb je haar nummer: 06-... r*

Margriet@margrietzuidgeest.nl