

► **ik@nrc.nl**

Bij mijn vriendin is een kwaadaardig gezwel met een aantal uitzaaiingen geconstateerd.

Vrienden en familie bieden na de operaties maandenlang hulp, maar ze gaat zich bezwaard voelen.

Ze vertelt nu een naschoolse opvang te willen bellen om te checken of er voor haar kinderen snel plaats is.

Een kennis die hierbij zit, heeft een tip: „Dik je ziekte dan maar

flink aan.”

Mijn vriendin grijnst en zegt met een knipoog naar mij: „Weet je wat, ik zeg gewoon dat ik kanker heb.”

**MARGRIET ZUIDGEEST**



Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl