



woensdag 20 augustus 2008 door redactie

Mooie Bordeaux

Vóór mij is een wat oudere vrouw aan de beurt in de wijnspecialzaak. „Een goede keuze, da's een mooie Bordeaux”, complimenteert de verkoper.

„Dat is dan 14,95.”

Tevreden geeft mevrouw aan dat ze het bedrag graag wil pinnen.

„Prima. Zo, één, vier, negen, vijf”, zegt de wijnspecialist hardop als hij het bedrag intypt op het pinapparaat. Stomverbaasd kijkt zij de wijnverkoper aan en vraagt: „Hoe weet ú mijn pincode?”

Margriet Zuidgeest

Dit verhaal is geplaatst op woensdag 20 augustus 2008 om 14:30 uur. [Trackbacken](#) vanaf uw eigen site is mogelijk. (Wat is [trackbacken](#)?)