

▶ ik@nrc.nl

Met mijn eerste baan, kreeg ik ook mijn eerste auto. Ik testte af en toe hoe hard-ie kon. Vanwege een 'wedstrijdje' op de snelweg met undercover politie moest ik voorkomen bij het kantongerecht. Met mijn moeder achter me op de tribune als morele steun en een bonzend hart, betuigde ik oprechte spijt over mijn onbezonnen rijgedrag. De kantonrechter leek bijna vertederd en was mild in zijn vonnis. Mijn moeder was getuige van het

aanmerkelijk hardvochtiger oordeel van een van de aanwezige scholieren, op excursie naar de rechtbank. „Ze denkt zeker dat ze met zo'n net mantelpak onschuldiger lijkt. Nou, 't blijft gewoon een misdadiger.”

MARGRIET ZUIDGEEST



Ook een ikje maken? **Stuur je bijdrage** van maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl