
ik@nrc.nl

Overwicht

De puberende dochter van mijn vriendin is lastig, brutaal en humeurig. Volgens haar dan. Mij biedt ze haar – welkome! – hulp aan bij het verjaardagspartijtje van mijn zoontje dat 5 wordt.

Na afloop komt mijn vriendin haar dochter ophalen. Ik prijs dochterlief in haar bijzijn naar waarheid, de hemel in. „Ze wist binnen twee minuten ieders naam, ze had de leiding over alle opdrachtjes en ze heeft heel duidelijk overwicht!”

Mijn vriendin glundert bij deze onverwachte puberkwaliteiten.

In de gang hoor ik haar dochter sissen: „Trut, jij hebt zeker weer verteld dat ik te dik ben!”

MARGRIET ZUIDGEEST